



Vereniging van Vrienden  
van het Gemeentemuseum Helmond

[www.museumvriendenhelmond.nl](http://www.museumvriendenhelmond.nl)

**8-daagse vliegreis naar Slovenië en Kroatië  
van maandag 29 april tot en met maandag 6 mei  
2013**

Onder leiding van Marie-José Beaumont-van Stekelenburg en Frans Jacobs.



**Slovenië** heeft een oppervlakte van 20.373 km<sup>2</sup> (de helft van Nederland) en 2.007.000 inwoners. De taal: Sloveens. De munteenheid is de Euro. De belangrijkste religie is Rooms katholiek. Ljubljana is de hoofdstad met 278.000 inwoners.

### Dag 1, maandag 29 april

Om 6.15 uur was iedereen present op het Vliscoterrein vanwaar we met 39 vrienden om 6.30 uur vertrokken naar Slovenië. Met de bus gingen we naar Keulen luchthaven en vlogen vandaar naar Klagenfurt. Een vlucht met wat turbulentie, maar het was te hebben.



In Klagenfurt stond de bus al klaar met onze chauffeur Alojs. Onderweg zijn we vlak voor Ljubljana even gestopt om voor 15 minuten de benen te strekken. Jammer dat de chauffeur de Engelse taal niet voldoende machtig was om ons het een en ander te vertellen bij onze rondrit door Ljubljana; gelukkig nam Anne die taak over. We bezichtigden het kerkhof Žale, het centrale kerkhof van Ljubljana. Žale is een oud Slavisch woord dat "begraafplaats" betekent. Het bestaat al sinds 1906, maar Jože Plečnik ontwierp in 1937-1940 een prachtige en zeer opvallende nieuwe entree. Het begint met een halfronde, symmetrische en zeer monumentale arcade van wit marmeren zuilen. Deze poort symboliseert de overgang tussen het leven en de dood. Plečnik ligt hier zelf ook begraven. Het kerkhof was prachtig verzorgd. We waren bijtijds in het comfortabele hotel en genoten van ons diner.



Austria Trend Hotel Ljubljana

## Dag 2, dinsdag 30 april

Ljubljana, een mooie ruime schone stad gelegen aan de rivier de Ljubljanica.



Het symbool van Ljubljana

In de stad bezochten we het City Museum in het Auersperg-paleis met een interessante afdeling over de geschiedenis met de vele oorlogen van Slovenië. Op een zonnige binnenplaats genoten we van een kopje koffie. Er was nog wat gelegenheid om zelf nog een uurtje rond te kijken in de stad waarna we met de bus naar ons lunchadres: "Restaurant Sestice" vertrokken. Na onze

lunch gingen we per bus naar een kabeltrein om op de kasteelheuvel van het uitzicht te genieten. In het middeleeuwse kasteel van de 9e eeuw was een historisch en archeologisch museum gevestigd en tevens was er gelegenheid om de toren te beklimmen en een zeer goede audiopresentatie te bezoeken over het ontstaan van het kasteel.

We hadden een voorspoedige terugreis naar ons hotel met onze rustige goede chauffeur Alojs.

Na ons diner bekeken we alle feestelijkheden van de abdicatie en de inhuldigingsdag via een groot videoscherm in het souterrain van het hotel - onder het genot van Prosecco met oranje snippertjes en in aanvang met door ons gezongen 2 coupletten van het Wilhelmus. Iedereen had of een oranje versiering op of oranje kleding aan. Een feestelijk geheel.



Uitzicht naar de kasteelheuvel



Koning en koningin





### Dag 3, woensdag 1 mei

Vandaag na ons ontbijtbuffet eerst een stadswandeling in Ljubljana gemaakt van 1½ uur onder leiding van goed Duitssprekende gidsen, die erg veel en enthousiast vertelden over de monumenten en vooral over de geschiedenis van Slovenië. We liepen o.a. over de 3 bruggen, ontworpen door stadsarchitect Jože Plečnik in 1929, omdat het verkeer steeds drukker werd heeft hij deze verbreed. Deze architect heeft veel ontworpen voor deze stad, o.a. de nationale universiteitsbibliotheek, overdekte markt, restauratie van het klooster en het Kerkhof. Na het bezoek aan de kathedraal namen we weer afscheid van onze gidsen.

Hierna vertrokken we naar Postojna om de grotten te bezoeken die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan, maar eerst kregen we nog een royale lunch te nuttigen in "Restaurant Jamski Dvorec" bij de ingang van de grotten.



**Grotten van Postojna**

In de grot gingen we naar keuze de lange of de korte route volgen. De lange route: eerst 1 km met een elektrische trein en vervolgens 1½ kilometer lopen - bijna in looppas - om in no time naar 40 meter

omhoog te gaan. In het begin dachten we, waaraan zijn we begonnen, maar op het hoogste punt mochten we even op adem komen; om vervolgens naar min 120 meter te gaan. Prachtige grotten met mooie kleuren en vormen. Aansluitend de transfer naar het hotel.



**Stadswandeling in Ljubljana**



**Mooi zicht op dorpjes lang de route van Postojna naar Ljubljana.**

Om 19.30 uur genoten we weer van een goede maaltijd. Hierna keken enkele van ons nog naar de Champions league wedstrijd onder het genot van een glaasje.

## Dag 4, donderdag 2mei

Met droog weer en een aangename temperatuur vertrokken we naar Bled.

Oorspronkelijk Oostenrijks bezit tot 1919 (de Oostenrijkse-Hongaarse monarchie). Daar stapten we om en om (voor de balans) in een soort gondel, hier pletna genoemd, die ons naar een eiland bracht met daarop de Maria Hemelvaartskerk die een bijzondere legende kent.

Aan land gekomen wachtte ons een steil wandelpad naar boven. De klokken in deze kerk werden geschonken door de Paus, nadat de klokken geschonken door een weduwe door een storm op het meer waren gezonken. De gidsen vertelden ons de legende; en wij maakten in de kerk ook gebruik om voor onszelf een wens te doen en vervolgens 3x de klok te luiden als een echte beiaardier. Hier boven een prachtig uitzicht over het meer met aan de oever de zomerresidentie van Tito. Voor de 2e wereldoorlog kwamen hier veel prominenten en ook daarna o.a. Laura Bush. Het meer is in de zomer 27° Celsius.



Met de pletna naar de kerk

Na de terugtocht per boot met een jodelende gondelier (pletner), wiens vak al heel lang bestaat (sinds Maria Theresia) en altijd overgaat van vader op zoon, gingen we per bus naar de Burcht en het kasteel van Bled.



om de klok te luiden

Hendrik II was oorspronkelijk de bezitter van de Burcht en het grondgebied van Bled in 1004. In 1011 werd het eigendom van de bisschoppen van Brixen die het in 1919 overdroegen aan Slovenië. De Bergketen aan de oostelijke zijde van het meer heet Karawanken is 120 km lang en vormt de grens met Oostenrijk. Het is het langste bergmassief van Europa.



Folkloristische dansgroep

Om op de Burcht te komen werden we weer op de proef gesteld doordat een lang steil keienpad ons naar boven voerde, maar gelukkig was het nog steeds droog op een paar druppels na. Op de Burcht begon het later helaas te regenen, maar vóór die tijd



en veel belangstelling

werd er een groepsfoto gemaakt op het lagere niveau van de Burcht. Met een volgend steil pad bereikten we het museum in de Burcht met oude historie en opgravingen. Bleds kasteel is het oudste van Slovenië. Na een vrij uur genoten we van een mooie folkloristische show en daarna van een verrukkelijke maaltijd. Een paar van ons werden uitgenodigd mee te dansen.

Na een glibberige afdaling bracht de bus ons via een mooie toeristische route, met een tussenstop in het Maria bedevaartsoord Brežje, naar Ljubljana.

Gelukkig kregen we deze avond een lekker visje voorgeschoteld, dat welkom was na de late maaltijd van 's middags.

Deze avond pakten we onze koffers om de volgende morgen op reis te gaan naar Zagreb.





**Kroatië** heeft een oppervlakte van 56.594 km<sup>2</sup> en 4.500.000 inwoners.

De taal Kroato-Servisch.

De munteenheid is de Kuna.

De belangrijkste religie is Rooms katholiek. (87%)

Zagreb is de hoofdstad met ongeveer 800.000 inwoners.



### Dag 5, vrijdag 3 mei

Jammer dat de wekservice verstek liet gaan en een van ons om 9 uur gewekt werd door de reisleiding; terwijl iedereen al in de bus zat. Gelukkig stond alles gepakt op de toiletspullen na. Toch nog na 9 minuten in de bus. Het leverde gelukkig geen vertraging op voor de rest van de dag. We hadden zoals steeds, prachtig weer. Ook jammer voor de chauffeur dat 4 mensen vergeten waren hun paspoort in de handbagage te doen. Bij de 1e controle liet 1 persoon zijn ov-jaarkaart zien wat geaccepteerd werd, maar bij de 2e controle moest de arme chauffeur weer koffers uit het ruim halen, want de 2e douanier trapte er niet in. (ov-jaarkaart)



**Controle door de douane**



**Op de binnenplaats in Samobor**

We stopten in het pittoreske plaatsje Samobor waar we genoten van koffie met de plaatselijke lekkernij "Kremsnita" op een gezellige binnenplaats. We konden nog even onze benen strekken en eventueel voor de liefhebbers Kuna's pinnen. 20 km was het restant nog van de kilometers naar Zagreb. In Zagreb aangekomen werden we ontvangen door 2 gidsen waarvan er een resoluut zei: "ik kies voor groep B".

We kregen een vermoeiende hoog-laag stadstour te voet, maar erg interessant en een goede gids voor groep A.

Het Hotel was goed, maar iets minder mooi dan het vorige. We aten vroeg met een glaasje van de Vereniging erbij. Om daarna te vertrekken (18.40 uur) naar het concert door het Zagreb Philharmonic Orchestra met de werken van: Christoph Willibald Gluck: Overture i Chaconne, Wolfgang Amadeus Mozart: Aria's gezongen door: Marija Kuhar Šoša - en de 4e van Mahler. Een grote concertzaal met een nog grotere foyer, maar niet zo sfeervol. De akoestiek was prima.



**Hotel Four Points in Zagreb**

## Dag 6, zaterdag 4 mei

Zagreb: In 879 werd Zagreb deel van het Kroatische rijk. In 1094 vestigt Koning László (Ladislav) een bisschopszetel in Kaptol met de bedoeling er een halte van te maken op de pelgrimsroute naar het Heilige Land in de tijd van de kruistochten. In de 17e en 18e eeuw vonden er veel branden plaats en werd het geteisterd door pestepidemieën. In 1880 werd Zagreb getroffen door een zeer zware aardbeving. De oude houten huizen werden vervangen door de nog huidige stenen gebouwen.

Een fijne dag met mooi niet te warm weer met de gidse in de voormiddag naar de



Mirogoj begraafplaats in Zagreb

begraafplaats "Mirogoj", een zeer indrukwekkende monumentale begraafplaats waar ook de eerste president van het huidige Kroatië Franjo Tudjman begraven ligt.



Museum Mimara

We bezochten het museum "Mimara" waar helaas de klimaatbeheersing al sinds 2 weken kapot was en het geld ontbrak om het te repareren.

In deze zwoele omstandigheden bekeken we vele mooie schilderijen (ook kopieën) van o.a. Rembrandt, Albert Cuypp, Renoir etc. Er was ook een hele mooie afdeling met religieuze kunst zoals ikonen, ciborie, bokalen etc.

Om 12.30 uur gingen we met de bus en onze voortreffelijke chauffeur Alojs naar Jastrebarsko om het Plešivica wijngoed te bezoeken via een



Plešivica uitzicht op wijnvelden

hele kleine bergweg. Het zag er heel verzorgd en Bourgondisch uit. De wijnen smaakten erg goed.

Aansluitend kregen we een voortreffelijke traditionele lunch, door de familie Jagunić van het wijngoed bereid.

Om 17.30 uur waren we weer in het hotel. Bij aanvang van het diner, om 20.00 uur, herdachten we de doden met 1 minuut stilte.

Gelukkig kregen we deze avond weer een lekker visje voorgeschoteld, wat voldoende was na de late maaltijd van 's middags.



Zagreb



## Dag 7, zondag 5 mei

Vandaag was het wat frisser, maar droog toen we vertrokken naar Varazdin, helaas hadden we later toch regenkleding nodig.

Varazdin, ook wel klein Wenen genoemd, kreeg in 1209 stadsrechten, heeft ongeveer



**Kasteel van Varazdin**

50.000 inwoners, met barok- en rococopaleizen, een witgeverfd kasteel en mooie kerken. Een oud romantisch plaatsje dat vroeger korte tijd de hoofdstad van Kroatië was (1756-1776) tot er brand uitbrak.

Alojs, onze chauffeur, zette ons af bij zijn favoriete parkeerplaats "het kerkhof". Van daaruit was het toch nog enkele minuten lopen naar de stad. Enkelen bezochten meteen de stad, anderen kozen ervoor om eerst koffie te drinken op een pleintje met uitzicht op het kasteel.

Wij belandden in een galerie van een kunstenaar, liefhebber van beschilderde porseleinen engelen en andere kunstvormen. Hij geloofde echt in engelen en wees ons naar achter de kerk, daar zou er een wonen. Anderen bezochten het vlindermuseum, het museum met schilderijen van oude meesters en bijzonder mooie kerken waar op deze zondag nog veel kerkgangers waren, jong en oud.

Om 12.45 uur zaten alle natte poedels weer in de bus op weg naar ons lunchadres. Hier werden we verrast op een wijnproeverij, lekkere kaas met een pompoenenoliedip, alvorens we buiten in een gezellige tent smakelijk lunchten. Iemand merkte op: "het lijkt wel een culinaire reis". Tijdens onze lunch werden we verrast door een 5-tal muzikanten met traditionele muziek en instrumenten.



**Aangeklede lunch**

Na deze late lunch bracht Alojs ons naar ons hotel in Zagreb vanwaar we om 19.00 uur vertrokken naar ons afscheidsdiner in Restaurant Jarunski dvori. Wederom begeleidt met streekmuziek door zeer enthousiaste en onvermoeibare Tambura muzikanten.



**Afscheidsdiner in Jarunski dvori**

## Dag 8, maandag 6 mei

Naar keuze kon men nog 2 uur naar de stad om inkopen te doen of monumenten te bezichtigen.

Voor een transfer naar het centrum van Zagreb werd gezorgd door Alojs onze chauffeur.

Weer terug in het hotel meteen alle koffers geladen die we

's morgens al in een aparte ruimte hadden gezet. We

gingen al heel bijtijds op weg naar het vliegveld van Zagreb.

Hier was ruim gelegenheid om inkopen te doen, wat te eten of te drinken.

Onze terugreis verliep voorspoedig en rustig.

In de bus naar Helmond kregen we nog een pakket om eventuele honger en dorst te stillen.

Om ongeveer 20.00 uur arriveerden we weer in Helmond.

Na van iedereen afscheid te hebben genomen en onze

voortreffelijke reisleiding te hebben bedankt, gingen we

naar huis vol verwachting naar onze nieuwe

reisbestemming in het najaar.



Naar huis met Germanwings

### Reisleiding:



Marie-José  
Beaumont



Frans  
Jacobs



Tekst:

Adrienne Bloemen

Foto's:

Adrienne Bloemen, Anne en Gerda van Melis, Frans Jacobs en internet

Opmaak:

Frans Jacobs